

Zeer geachte lezers,

Veel mensen slapen alleen, dus zonder een partner. Deze vrolijke noot is uitermate geschikt om uzelf op een leuke en gezellige manier in slaap te sussen.

En voor de honderdduizenden echtparen, die verveeld 's avonds in bed liggen, zou ik willen zeggen: als je dan toch geen seks meer hebt, lees dan iedere avond twee bladzijden uit dit lieve en leuke boekje.

Dan ga je toch nog met een bevredigd gevoel slapen. Echt, het helpt, zo vertellen veel van mijn vrienden! En ik spreek ook uit eigen ervaring.....haha.

Heel veel leesplezier!

Willibrord Frequin

Gezond & Wel

de tandarts trekt met zijn been
de neuroloog werkt op mijn zenuwen
de oogarts heeft geen oog voor zijn
oogappeltje
de blinde ziet het niet meer zitten
de blinde steekt er een stokje voor

het is de dokter 'n zorg

de huisarts koopt zijn praktijk
voor een prikkie

de chirurg snijdt zich in de vingers

de chirurg naait zijn collega
een oor aan

hier klopt iets niet, zegt de cardioloog

de KNO-arts hangt mij de keel uit

de KNO-arts laat zich niet
bij de neus nemen

de psychiater wenst niet
gestoord te worden

de psychiater laat zich niet gek maken

de gynaecoloog is niet
voor één gat te vangen

de uroloog wordt gek van het gezeik

de vroedvrouw heeft een babyface
de longarts vindt de wedstrijd
adembenemend